

# Slavernij museum Amsterdam



Op advies van UNESCO moest er een slavernij museum gebouwd worden. Nederland (ook andere landen) zou een rol gespeeld hebben van de 16e tot de 19e eeuw om 600.000 Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen te verhandelen in slaven om op de velden te werken bij plantage-eigenaren. De overtocht was vreselijk omdat ze geboeid in het ruim werden gepropt waar één op de acht mensen om het leven kwam.

Fort Elmina in Ghana was de plek waar slavenhandelaren werden verzameld.

Door Black Lives Matter is nu het weer een onderwerp van de dag geworden, hoe erg het allemaal is geweest.

## COMMENTAAR

Slavernij is altijd erg! Maar slavernij zijn er in verschillende soorten, en het is van alle tijden. De eerste slavernij was in Egypte waar de HEERE Zijn volk Israël uitgeleid heeft. Dat is een teken dat God van Abraham, Izak en Jakob geen slavernij wilde op aarde. Deze mensen die nu een museum wilt oprichten, hebben alles wat de HEERE vroeger in ons land (maar ook andere landen) gedaan heeft, (om ons van die slavernij te verlossen) verwijderd. Michiel de Ruyter zou volgens sommige historici betrokken geweest zijn van slavernijhandel, maar dit is tamelijk ongenueanceerd. Hij was een oprechte Christen die er ongeveer 600 geloofsgenoten (krijgsgevangenen) vrijgekocht (en een rijke tafel aanbood om het Heilig Avondmaal met hen te houden), deels met eigen geld, deels met geld uit de 'Liefdekassen' van de Nederlandse kerken, die dat voor dat doel aan hem hadden mee gegeven. Slavernij in 2022 wordt nu weer door mensen met een duivelse geest weer ingevoerd door o.a. total control, en verdraaien de geschiedenis om mensen te misleiden en ons daardoor af te houden van God onzer Zaligheid.

Bron: <https://npokennis.nl/story/28/welke-rol-speelde-nederland-in-de-slavernij> en <https://www.deruyter.org/slavenhandel-1>