

Demonstratie in Barneveld



Politiegeweld tegen vreedzame Corona demonstranten

De vreedzame demonstratie met 6000 a 8000 wandelaars (terwijl de virus-media minder dan 100 mensen zegt) liep uit op ongepaste op politie geweld. Niet alleen de demonstranten maar ook het politiekorps heeft het zwaar te verduren in deze tijd, waar de dictatuur zijn hoogvaandel heeft. Ook al is de coronavirus serieus dan heeft de plaatselijke macht niet het recht om goedwillende mensen te bestraffen met nazi praktijken. De gemeentebesturen met de burgemeesters zijn verantwoordelijk voor rust en vrede in zijn gemeente te waarborgen. Deze opdracht wordt tenietgedaan door een ingreep wat duivels is, om mensen het zwijgen op te leggen en uiteindelijk met geweld proberen in te perken. De gebeurtenissen in Barneveld van de gemeente en handhaving zijn buiten alle proporties. Ik ben geen voorstander van demonstraties en geweld (geen revolutionist) maar ik heb wel respect voor deze groep police for freedom en defend (hoewel ze niet van de goede kant behoren, was er toch sprekende geweten over verantwoordelijkheid).

Hier een reactie van iemand die daarbij was en hoe het echt gelopen is:

Ik wil graag iedereen bedanken die er was vandaag. Ergens tussen "het terrein van de boer" en het bospad kregen we te horen dat Dennis Spaanstra zou zijn gearresteerd, dat er een noodverordening was afgegeven en dat de organisatie van P4F (police for freedom) alleen toestemming had om door 't bos terug te lopen naar 't kasteel. Er waren veel demonstranten die zich afvroegen welke statement en exposure ze konden maken tegen hertjes in de bos. Deze groep wilde NIET het bos in en achter de voorhoede begonnen de mensen al af te buigen naar de straat. Er werd (ook mensen met een P4F shirts) opgeroepen om niet te versplinteren. De Defendgroepen bogen daarop ook af naar Barneveld de meeste volgden. "Men" besloot (net als in maart op Museumplein) dat we ons niet 't bos in laten sturen. Defendgroepen hebben de leiding genomen en gaven richting aan de mars. We liepen zelf vrijwel vooraan en bij het spoor stond ME klaar. Terwijl we daar aan kwamen begon de ME te slaan op twee passerende fietsers (moeder met haar zoon rond de twaalf) en sloeg zijn jongen tegen zijn hoofd van zijn fiets. Moeder sprong meteen op de jongen af en Defend heeft de ME-er opzij geduwd terwijl andere Defenders moeder en zoon eruit trokken.

Daarop begon de ME te slaan en zoals op de filmpjes eerder al in deze groep al te zien is, heeft Defend alleen ME met gepast geweld opzij gezet en een doorgang gecreëerd. Wij liepen daarna door en de mars werd vervolgd zonder verder geweld, rellen of vandalisme. In de winkelstraat hoorde we dat Dennis Spaanstra niet gearresteerd zou zijn, maar anderen zeiden weer van wel. Onduidelijkheid alom dus de mars is zoals gepland teruggegaan naar het kasteel.

We begrijpen dat mensen verderop in de stoet niet hebben meegekregen wat er gebeurde, vandaar de uitleg.

Bij het kasteel verschenen van twee zijden politiewagens en er ontstond onrust over mogelijk insluiten. Daarop hebben we opgeroepen naar huis te gaan en de mensen deden dat ook.

Wat ons betreft heeft Defend het mogelijk gemaakt om de mars af te maken. Na het doorbreken bij het spoor zijn er verder ook geen gewelddadigheden, vandalisme of rellen geweest en geen agent op ons pad is een haar gekrenkt. Ook hun wagens niet.

Volgende week hopen we dat de werelddemo volledig geweldloos verloopt, wel van twee kanten dus...

Voor vandaag dank aan Defend.

Een demonstrant.

Hier zie je de zinloos geweld tegen onschuldige mensen die willen opkomen voor zijn standpunten, ze hadden zich aan moeten sluiten. Gestapotuig (weet je nog van de Canadese predikant)

Daar komt bij dat die ME mensen wel heel erg jong zijn, en letterlijk de angst in de ogen hebben staan.

Jonge mensen zijn heel makkelijk beïnvloedbaar, daarom worden die gekozen. **HIERMEE VERLIEST DE POLITIE ZIJN GEZAG!!!** Vergeet niet wie uiteindelijk de eindverantwoordelijken zijn. Premier, Minister van Justitie en Tweede Kamer, die deze situatie doelbewust hebben gecreëerd.

Zij zullen in de toekomst verantwoording moeten afleggen.

De Code van Neurenberg is er niet voor niets gekomen na de 2e wereldoorlog.

Omdat mensenrechten worden met voeten getreden en vrijheid van meningsuiting is ook al achterhaald door deze nazi-geesten.

De nieuwsberichten zijn er met de kippen bij. Zien jullie het verhaal dat gecreëerd wordt? Dankzij de mensen die de prik nemen, kan de samenleving straks van het slot. Zodra het griepseizoen straks weer begint en er opnieuw maatregelen 'nodig zijn', is dat de schuld van de ongeprikte mensen.

De profetie van Jezus komt steeds meer in vervulling (Matt. 24)

Een christelijke bezorgde burger van Nederland

Overige bronnen: Twitter, Ninefornews.