

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

Het leven in Donetsk, of waarom Oekraïners zich bij Kiev moeten “bedanken”

Gep plaatst op 29 juli 2022 door E.J. Bron



(Door: Thomas Röper – Vertaling: E.J. Bron)

In het Westen wordt Rusland vanwege het leed van Oekraïense vluchtelingen aangeklaagd. Daarbij wordt echter iets beslissender over het hoofd gezien. Ik moet direct in het begin zeggen: ik voel mee met elke Oekraïner, die in de afgelopen maanden zijn vaderland moest verlaten, omdat hij bang is voor oorlog. Ik kan zelfs begrijpen dat mensen in de Oekraïne Moskou de schuld geven, want ze werden acht jaar lang belogen, zonder het te hebben gemerkt.

ANTI-SPIEGEL

In tegenstelling tot de Oekraïners, die sinds 24 februari 2022 explosies gehoord hebben en bang zijn voor oorlog, maken de mensen in de Donbas dat al sinds april 2014 mee. Destijds heeft de putschistenregering, die zich bij de Maidan aan de macht geputscht heeft, de “anti-terreuroperatie” uitgeroepen en tanks en bommenwerpers op de demonstranten in de Donbas afgestuurd, die zich hadden verzet tegen de putsch. Ik spreek bij de gebeurtenissen van april 2014 heel bewust van een “putschistenregering”, omdat pas eind mei de eerste verkiezingen na de Maidan plaatsvonden. De oorlog in de Donbas is door putschisten begonnen, die geen enkele democratische legitimering hadden, zelfs niet eentje die er nog zo bij de haren was bijgetrokken.

De macht van de propaganda

Sinds april 2014 sterven er in de Donbas burgers door de beschieting van het Oekraïense leger, maar in de rest van de Oekraïne is dat snel in vergetelheid geraakt, want de oorlog tegen mensen, die Kiev zijn landgenoten noemt, werd in de Oekraïense media zo fout voorgesteld, dat er in de Oekraïense publieke opinie geen empathie voor de zogenaamd elandgenoten bestaat. In plaats daarvan werden

vrouwen, kinderen en bejaarden , die door Oekraïense granaten vermoord werden, “separatisten”, “terroristen” of “Russen” genoemd.

Daarom kan ik het Oekraïners, die nu naar het Westen gevlucht zijn, niet eens kwalijk nemen dat ze Moskou voor de actuele gebeurtenissen verantwoordelijk maken. Ze werden al acht jaar lang compleet belogen door de Maidan-regeringen en in een anti-Russische hetze gedreven. De ellende in de Donbas, die deze regeringen veroorzaakt hebben, werd aan hen verzwegen.

Rusland heeft acht jaar lang in het kader van het Normandië-formaat onderhandeld om Kiev ertoe te brengen een einde te maken aan de massamoord op de mensen in de Donbas. Rusland heeft na ondertekening van het Akkoord van Minsk in februari 2015 zeven jaar lang geprobeerd om dit akkoord uit te voeren, dat erin voorzag dat Kiev de controle over de Donbas terugkrijgt wanneer het daar aan de mensen hun mensenrechten garandeert. Kiev heeft dat zeven jaar lang afgewezen. Mocht dat nieuw voor u zijn, [hier vindt u de details](#) van het Akkoord van Minsk.

Ik heb veel vrienden in de Oekraïne, ik ben niet anti-Oekraïens. Ik kan zelfs begrijpen dat enkele van mijn vrienden daar me in de sociale netwerken “ontvriend” hebben sinds ik door de Donbas reis om er mezelf een beeld van te maken en erover bericht. Ik herhaal het: ik verwijt niemand iets, want er zijn maar heel weinig mensen die tijd en interesse hebben om zich politiek intensief te informeren. Bovendien komt daar nog bij dat al uw media er bij u inhameren dat men in de Donbas tegen boze Russische bezetters en agressors zou vechten in plaats van tegen de burgerbevolking.

De Oekraïners moeten zich bij Kiev “bedanken”

Dat Rusland nu naar acht jaar besloten heeft om op gewelddadige wijze een einde te maken aan deze ondraaglijke situatie, is een tragedie, waaronder onvermijdelijk veel onschuldigen lijden. Deze tragedie zou verhinderd hebben kunnen worden wanneer Kiev – of op eigen initiatief of onder druk vanuit het Westen – bereid geweest zou zijn om met de mensen in de Donbas te onderhandelen en het Akkoord van Minsk uit te voeren. Maar Kiev heeft dat niet gedaan en het Westen heeft Kiev zijn gang laten gaan.

Wie een basisbegrip van de politieke verbanden heeft, die begrijpt dat de Oekraïners, die nu voor oorlog gevlucht of bang voor hem zijn, zich bij hun regering in Kiev moeten bedanken. Als die in ieder geval gestopt zou zijn met de beschieting van de Donbas, zou het nauwelijks tot deze escalatie gekomen zijn. Het bericht van de OVSE van de laatste maanden voor de escalatie spreken er duidelijke taal over wie in de Donbas op wie heeft geschoten.

Meer nog: ik ben op dit moment in Donetsk en kon met veel gewone soldaten uit Donetsk praten, die me woedend verteld hebben hoe ze lange tijd het strikte bevel hadden niet op de beschieting te antwoorden. Ze mochten niet eens schieten om zich te verdedigen als ze daarvoor geen expliciete toestemming hadden gekregen. Bij elke terugkeer van het front werden hun patronen geteld en als er ook maar eentje ontbrak, dreigde een klacht voor de krijgsraad van Donetsk. Dat was nieuw voor mij, het werd me echter door veel soldaten onafhankelijk van elkaar verteld.

Kiev heeft ondanks alle pogingen van de rebellen en Rusland om de door Kiev begonnen oorlog te

de-escaleren, verder geëscaleerd en burgerdoelen beschoten. Dat Rusland dan op een gegeven moment niet meer passief kon toekijken, zal voor de meeste mensen duidelijk zijn. Dat daaronder nu ook Oekraïners lijden, die deze feiten en verbanden niet kennen, is tragisch, maar deze Oekraïners zouden niet moeten klagen bij Moskou, maar bij Kiev, dat hen acht jaar lang belogen en tegelijkertijd deze escalatie zelf geprovoceerd heeft.

Donetsk

Ik ben nu al ongeveer twee weken in Donetsk en ik wil hier vertellen hoe het leven in Donetsk er uitziet. Daarover heb ik enkele dagen geleden al een beetje geschreven, in [het artikel](#) vindt u ook enkele video's uit Donetsk.

Donetsk is een arme stad met vaak slechte straten en gaten in de voetpaden, veel façades brokkelen af. Dat ligt er gewoon aan dat Donetsk een deel van de Oekraïne was, waarin de infrastructuur al 30 jaar lang niet werd vernieuwd. Zo ziet het er ook in andere delen van de (voormalige) Oekraïne uit, zoals ik in [Henischesk](#), [Melitopol](#), [Cherson](#) en andere plaatsen, waarin gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden, gezien heb. En in Donetsk heeft men sinds het begin van de oorlog in 2014 wel andere zorgen dan de straten en trottoirs te repareren.

Desondanks valt op hoe goed Donetsk desondanks is onderhouden. De straten zijn extreem schoon, de vele parken zijn onderhouden en hebben bloemperken en netjes geknipte bomen en struiken. Het centrum van Donetsk doet sowieso net aan als een enkel park. Van de verwoestingen zie je ook niet al teveel, want wanneer een huis door een beschieting beschadigd wordt of er vliegt een raam uit door de drukgolf van een explosie, dan wordt dat heel snel gerepareerd. Desondanks zie je de sporen van de beschieting uiteraard, ook al zou het maar zijn aan nieuwe tegels op de muur van een huis.

Als het rustig is, komt Donetsk over als een vakantieplaats, Je zit op het terras van een restaurant in het park, drinkt je koffie of je eet iets. Alles komt heel normaal en rustig over, bijna zoals in een vakantieplaats. Maar dan hoor je onverwachts luide explosies en word je er aan herinnerd dat men nie top vakantie, maar in een oorlogsgebied is. Dit op en neer van gevoelens in de stad is echt surrealistisch en moeilijk in woorden te omschrijven.

Het leven in de oorlog

De mensen in Donetsk zijn eraan gewend geraakt. Je ziet kinderen in speeltuinen spelen, die niet eens opkijken wanneer er een serie explosies te horen is. De mensen blijven gewoon met elkaar staan praten en kijken hoogstens even kort op bij een zeer luide explosie.

Op grote reclameborden is niet alleen reclame te vinden, maar ook waarschuwingen voor blindgangers en kleine mijnen, die er uitzien als speelgoed en door Oekraïense drones vaak boven woongebieden worden afgeworpen.

Het Oekraïense leger bestookt ook constant civiele infrastructuur, want vaak valt in enkele gebieden na een beschieting de stroom uit. Dat is mij tot nu toe bespaard gebleven, in plaats daarvan heb ik in de woning waar ik me bevindt al drie dagen geen stromens water meer. Dat is normaal in Donetsk en

daarom zijn er veel kleine kiosken waar je jerrycans met water kunt vullen voor 4 roebel per liter (ongeveer 7 cent) om zo tenminste je haar te kunnen wassen en de wc te kunnen doorspoelen.

Desondanks zijn de mensen in Donetsk ongelooflijk vriendelijk en open. Vandaag stond ik met een mok koffie en een sigaret voor het huis, toen er een oude dame aankwam, die me nog niet had gezien, en me vroeg of ik Rus was. Ik vertelde haar dat ik een Duitser was die al lange tijd in Rusland woont, waarop ze zuchtend tegen me zei dat haar zuster in Duitsland zou wonen. Die zou weliswaar weten wat hier aan de hand zou zijn, maar dat de andere mensen in Duitsland dat niet zouden weten. Toen ik antwoordde dat ik dat weet en dat ik als journalist in het Duits over al datgene zou berichten, was ze blij en heeft me heel hartelijk bedankt en veel succes gewenst.

Het verschil

Zoals gezegd, begrijp ik alle Oekraïners die bang zijn voor de huidige gebeurtenissen, maar hoe ziet het er dan in de Oekraïne – in vergelijking met de Donbas – uit? De Russen bombarderen geen burgerdoelen, in de Oekraïne is stromend water, er is stroom enzovoort. De mensen in de Oekraïne horen, in tegenstelling tot de mensen in Donetsk, niet constant explosies. In Donetsk hoor je elke dag honderden explosies, de ene keer zachtjes en ver weg, m een andere keer zo luid dat in de woning de vloer en de muren vibreren.

Voor alle mensen, die op het gebied van de (voormalige) Oekraïne wonen of gewoond hebben, geldt: het zou hen allemaal veel beter gaan wanneer ze een andere regering zouden hebben. Een regering, die eindelijk voor de mensen in het land zorgt in plaats van tanks tegen hen in te zetten. De Oekraïne werd door alle regeringen sinds zijn onafhankelijkheid alleen maar uitgezogen, enkele oligarchen zijn steenrijk geworden, hebben de politieke controle over het land overgenomen, terwijl het land nog steeds vervallen is en de Oekraïners verarmd zijn.

De eigen regering is nooit schuld!

Om de Oekraïners daarvan af te leiden, werden het radicale nationalisme en Russenhaat staatspolitiek en de hoofdlijn van de Oekraïense propaganda. Er werd bij de mensen ingehamerd dat niet hun regeringen aan hun ellende schuldig zouden zijn, maar Rusland. Op grond van de rigoureuze censuur in de Oekraïne werden andere stemmen monddood gemaakt, zodat veel Oekraïners helemaal niet weten wat er werkelijk in hun land gebeurd is.

Overigens maken we in Duitsland op dit moment hetzelfde mee: van alle problemen die er nu in Duitsland zijn, is volgens de politiek en de media Rusland schuldig en opdat niemand deze legende kan verstoren en op de fouten van de Duitse regering kan wijzen, werden Russische media gecensureerd en verboden. Ook voor Duitsland geldt: niet Rusland is de schuldige van de gascrisis, maar de Duitse en Europese politici, die per se zo snel mogelijk afscheid wilden nemen van het Russische gas.

Net zoals al in de Oekraïne worden ook in Duitsland de ware problemen, die door de eigen regering veroorzaakt werden, verzwegen. In plaats daarvan wordt er een schuldige gezocht. Wanneer men, zoals ik, acht jaar lang aan het voorbeeld van de Oekraïne heeft gezien waar het toe leidt om de door

jezelf veroorzaakte problemen op iemand anders af te schuiven, dan maak ik me serieus zorgen waar dit verhaal voor Duitsland eindigt...

Bron:

anti-spiegel.de

Door: **Thomas Röper**

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)



Over **E.J. Bron**

www.ejbron.wordpress.com

[Bekijk alle berichten van E.J. Bron →](#)

Dit bericht werd geplaatst in [Algemeen](#). Bookmark de [permalink](#).

3 reacties op *Het leven in Donetsk, of waarom Oekraïners zich bij Kiev moeten "bedanken"*



[bobzelf](#) zegt:

29 juli 2022 om 22:10

GOED EN GAAF EN HELDER STUK
JAMMER DAT DE E.J.BRON LEZERS DIT MOETEN LEZEN

WIJ WAREN HIER AL SINDS 2014 MEE BEZIG

EN DAN TIJL MAAR Aantwoord geven . tegen beter weten in whahahahaha

JA ER WAREN n.l. russen in de DONBASS WHAHAHAHA TERING DAT EINDELOZE
DOMME GELUL

en

onze klaas de navalny fan .

en

dan denk je hehe eindelijk ??

en dan kan je NU dagelijks tegen een ss elite voijght mein kampff aan gaan zitten lullen

DIE VOLGENS MIJ OOK AL EEN DOODSCHOP HAD GEHAD ??

de volgende betonnen plaat voor de kop van een hersendode

TOEN DE VRIENDELIJKE RUSSISCHE WARLORD JOHN MC CAIN
DE UKRAINSCH TROEPEN NAAR DE DONBASS DIRIGEERDE,,

MAAR PUTIN DID IT. LATEN WE DAT NOOIT VERGETEN
(SARCASME KNOP UIT)

DUS MOOI STUK PROZA .. WIJ WISTEN DIT AL WAT LANGER

DIKKE HUG

IK GA EFFE VOIGHT OP ZIJN KOP SCHIJTEN LATER

OOM KNALFUIF

★ Like

[Beantwoorden](#)



jungleelephant zegt:

30 juli 2022 om 00:35

En dat is niet alleen in Duitsland; hier geldt hetzelfde! Van alles krijgt Putin de schuld, terwijl rotte Rutte en zijn horrorkabinet de hoofdschuldigen zijn!

★ Like

[Beantwoorden](#)



Republikein zegt:

30 juli 2022 om 09:55

Kan die fotoshopper niet meer vinden, erg he!

<https://www.goldismoney2.com/attachments/1659028275451-png.269178/>

★ Like

[Beantwoorden](#)

E.J. Bron