

Urker jongeren in nazi-achtige uniformen.



Ongeveer tien jongeren in Urk hebben zaterdag op straat rondgelopen in kledij die sterk doet denken aan nazi-uniformen. Op beelden is ook te zien hoe een van de jongeren gekleed is in een gevangenisoutfit met Jodenster. Hij wordt door de anderen onder schot gehouden. Vanavond hebben ze hun excuses aangeboden, meldt Hart van Nederland, dat zegt een verklaring van de groep jongeren te hebben ingezien: "Het was absoluut niet de bedoeling of intentie om herinneringen wat betreft de Tweede Wereldoorlog op te wekken." De gemeente Urk zei eerder in een verklaring dat het ging om een protest tegen de coronamaatregelen dat niet door de beugel kan. "Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat de gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overtreden." Samen met het Openbaar Ministerie en de politie wordt gepoogd "een adequaat beeld te krijgen van de situatie en de betrokkenen". In hun excuusbericht reppen de jongeren met geen woord over protest tegen coronamaatregelen. Ze zeggen dat er "een verkleedfeestje" heeft plaatsgevonden. Dat ze een grens hadden overschreden, beseften ze naar eigen zeggen pas later. "Wij willen benadrukken dat wij absoluut niet antisemitisch of tegen Joden zijn, of achter het Duitse regime staan. Hierbij onze oprechte excuses."

COMMENTAAR

Het is verbazend hoe veel ophef hier over is. Waar zijn ze bang voor? Hoe worden mensen, die de oorlog meegemaakt hebben, gekwetst? Dit zijn vragen die ze niet kunnen beantwoorden. **Elke oorlog is verschrikkelijk!!!** Dat zal niemand ontkennen, maar ze zijn zo blind in onze dagen, dat door deze "oorlog" onschuldig voor velen de vrijheid ontnomen is. Daarbij, door de komst van de "coronapas" is die **tweedelige samenleving** ontstaan. Dat was ook bij de tweede wereldoorlog en bij de tachtigjarige oorlog, dat er mensen waren die met de vijand (de overheid en de elite) heulen en hun voordeel eruit willen halen. Hoewel de actie van deze jongeren (wat niet gewaardeerd wordt) niet voor deze gebeurtenis bedoeld was, toch weer een geluid geeft, naar waarheid.

Het landverraad (NSB) is ten top zowel bij de media, als bij de gemeente (burgemeester) van Urk, waar hypocrieten het voor het zeggen hebben en de vreze des Heeren vreemd is.

Er mist in onze dagen aan patriottisme en helder verstand!

HULDE VOOR DEZE JONGEREN, DIE INZIET WAT ER LEEFT IN ONZE DAGEN!!!!!!!!!!!!!!