

## Godsdienstige veranderingen in Nederland

Nederland was een Christelijk land waar vroeger (ca. 1700) meer dan 70% van de Nederlandse bevolking naar de Kerk toeging, is tegenwoordig de meest ontkerkelijke landen van Europa waar nu zelfs minder dan 20% naar een protestantse kerk toe gaat, ook opmerkelijk is dat rooms-katholiek groter is geworden.

Veruit de meeste kerkgangers wonen in Urk (94%), de andere plaatsen zijn: Bunschoten, Staphorst, Nunspeet, Elspeet, Molenwaard, Rijssen-Holten, Hardinxveld-Giessendam, Zwartwaterland (Genemuiden), Oldebroek, Elburg en Barneveld. In Mensterwolde en Beemster gaat nog niet een op de twintig inwoners naar een kerk.



## Islamisering van Nederland

Het grote gevaar van onze kerken is de roomse leer, (dus ook de roomse kerk), maar wat ook gevaar wordt voor "ons Nederland" is de opkomst van de islam.

Ongeveer 70% van de islam aanhangers vinden dat onze wet aangepast moeten worden aan de islamitische wet (de sharia), waar veel goede wetten inzitten, maar niet wijzen naar Christus, maar naar de profeet "mohammed".

Moskeeën in Nederland (nu al ca. 500) worden gebouwd terwijl Kerken (gebouwd door onze voorouders) worden afgebroken.

Scholen in Nederland telt ruim 6300 basisscholen waarvan 52 al islamitisch zijn.

Conclusie van Islamisering: De angst in het geloof en buiten het geloof neemt toe, het is een verbodscultuur die je knettergek maakt door middel van goede werken in jezelf en gelooft iets wat er niet is, dat weten ze want hun conciëntie zegt diep in hun hart, wij hopen op mohammed, en niet in zich zelf. Ze kennen ook geen vergiffenis want men straft meteen ook als je berouw toont. Het is zelfs zo nijpend dat als je afvallig wordt, dan kan je worden omgebracht. Kortom: Islam is een godsdienst met haat en geweld! Mensen zoals Theo van Goch waren en Geert Wilders zijn niet veilig, terwijl ze de werkelijkheid op de zere plek leggen.

Troost voor de Christenen:

1. "De HEERE regeert, dat de volken beven" (Ps. 99:1)

2. "Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden" (Zach. 4:6)

## Boodschap voor de Tweede Kamer

Wijlen Dhr. Bas van der Vlies zei in 1985 in de tweede kamer het volgende: De ethiek van ons handelen, nu wel in hoge mate aangesproken. In de Bijbel wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen het gebruiken van tweeërlei weegsteen, dat is de HEERE een gruwel. De vraag van Psalm 58 mag ons leden van de fractie SGP maar ook ons allen, voor ogen staan "spreekt gijlieden waarlijk gerechtigheid, gij vergadering? Oordeelt gij billijkheden, gij mensenkinderen? aan deze norm zijn we altijd gebonden.

SGP zei in 2018 tijdens de betoog van Kees vd Staaij: Mark Rutte bewonderde Salomo en misschien wel de wijsheid van Salomo, dat is inderdaad bewonderenswaardig maar eeuwen later leefde iemand die kon zeggen: meer dan Salomo is hier. Zijn naam is: Jezus Christus. En het mooie is nu dat in Hem werkelijk álle schatten van wijsheid samenkomen. "Vreest God, houd Zijn geboden, dit betaamt alle mensen" en "De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid" Wie Zijn woorden hoort en doet, is wijs.

Bijbel kan je alleen op gepaste momenten doen en niet op ongepaste momenten. (zei B. van der Vlies)

Deze punten is de SGP tegen de wetsvoorstellen (met Bijbelse standpunten):

**Abortus:** Wij zijn het enige land dat kindermoord tot beleid heeft gemaakt, zelfs 32 duizend per jaar dus dat is 10 procent van alle zwangerschappen. Bijbels ziet dat juist in de tijd van de geboorte van Johannes de Doper, waar al kinderen al vermoord werden. Dat ziet ons op tegenwerking op de geboorte van Jezus, maar dat zegt nu wel in wat voor tijd we nu leven. God ziet ons al aan in onze moederbuik, want in Luk. 1: 41 staat dat Johannes de Doper al opsprong in de buik van Elisabet. De schepping en bezitting van God bij de mens begint al in moeders buik (Ps. 139:13-16).

**Euthanasie / zelfdoding:** Hier moet ik eerst zeggen dat Gods plan al vast staat, dus die zalig worden of zijn, zal de HEERE nooit uit Zijn hand af laten rukken (met andere woorden: overgelaten worden aan de dood en de helse machten). Maar de Bijbel spreekt in het algemeen over: De Bijbel geeft een aantal keren een beschrijving van een zelfdoding namelijk: Saul en zijn wapendrager, Achitofel, Zimri en Judas. We lezen nergens over goed (eu) sterven (thanatos) zonder God. Er was een die zelfmoord pleegde met hulp van de HEERE, en dat was Simson. Simson deed dat om de eer van de HEERE hoger te stellen dan de straf op zijn zonden. Over deze zonde is er geen vergeving mogelijk (zondigen ten dode, of tegen den Heiligen Geest DL 5-6).

**Algemene wet gelijke behandeling (vrouwenstandpunt):** Bijbel spreekt dat tegen in 1 Tim. 2:11, dat de vrouw zich laat leren in stilheid, dit ziet op Gods orde wat wordt geleerd in de volgende verzen van deze Bijbelhoofdstuk.

**Koopzondagen:** Bijbel spreekt dat tegen in Ex. 31:15, dat wie de dag des HEEREN niet houdt, zal zekerlijk gedood worden (uiteraard door God, met andere woorden verworpen worden).

### **Waar in de SGP (maar ook kerken) faalt in 2018:**

**De homoseksualiteit en de LGBTH groep:** In Romeinen 1 vers 18-32 wordt een totaal verloederde samenleving getekend, waarin de homoseksuele uitpattingen waaraan heteroseksuelen zich overgeven gepaard gaan met allerlei vormen van zedeloosheid, wat Gods toorn opwekt. De 30% van zelfmoordgevallen is homoseksualiteit dat is een van de redenen, wat als je in kerken en beleid SGP, overgelaten wordt tot zwijgen en toeknikken of dat homoseksualiteit een geaardheid is, terwijl wij door deze "grote zonde" Gods toorn des te sterker opwekken, net zoals de geschiedenis van Sodom en Gemorra. (Verwijzingen van de boosheid van Sodom: vooral in Gen. 19:4-8, maar ook in: Jes. 3:9, 13:19, Jer. 23:14, Matth. 10:15, Rom. 9:29), op bassering uit Gen. 6:5 van de gedichtsel der gedachte zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Als God een homo bekeert, is hij geen homo meer, want het is zonde!

**Houding in de tweede kamer anno 2018:** "De Bijbel moet uit Nederland wijken. Want met een Bijbel in Nederland kunnen we geen behaaglijke regels doorvoeren. Met een Bijbel in Nederland kunnen we niet doen wat we leuk vinden. Met een Bijbel in Nederland zal het zo blijven zoals de geschiedenis van ons land beschrijft. Daarom moeten zowel Bijbel als geschiedenis wijken, want de wil van de mens moet zegevieren."

**Daarom bidt voor bekering en herstel voor Koning en regeerders van Nederland, dat er nog een opwekking mag komen.**